

# Brigitta



Ter herinnering aan Brigitta Droog YMCA Wassenaar 2013-2017











































Dinsdag 26 september 2017

VEEL STE  
RKTE NOG



d. n. n.



veel sterkte wij missen je  
veel liefs van Sarah

THANK

you

for everything



love



VAN REMKE



Brigitta



Brigitta



kapitein onderbroek moet echt nu

naar bed. Nee moeder, ik ga iedereen  
redde van het gevaar want iemand is in  
gevaar





RESISTING



Thank you



for everything ♥



Laura

Père saint, Dieu Seul des bons esprits toi qui  
Jamais ne te trompes, ni ne mens, ni n'as, ni  
ne dors, de faire que nous passions la nuit  
dans le monde de Dieu ébriés - puisque nous  
ne sommes pas du monde et que le monde  
n'est pas de nous



PRAY FOR THE  
RESISTING

Lieve Brigitta



voortaan, als ik een  
vlinder voorbij zie fladderen  
denk ik aan jou!



Lieve groet  
Pauline



STERKTE  
MET JULIE GROTE  
VERLIES



-XXX-

DANÉE



Brigitte 17.1.15  
 in

je was een  
 een leuke  
 een vrouw

Place



je was een  
 dat je  
 weg  
 leed

van Robin  
 drijndom



RUST

ZACHT

Brigitte

FRED



Lieve  
Brigitta



Bedankt Voor de Leuke  
Kamp weken en uitjes

xxx eline



BRIGITT



A



Lieve Brigitta

Heel erg Bedankt voor alle hulp  
bij Kamp en andere dingen



Liefs Anne



Gecondoleerd



Lieve familie van brigitta



heel erg bedankt voor alles wat je voor

Kim

me gedaan hebt. Lief



je hielp altijd heel goed. en was heel aardig. jammer dat je der niet meer bent. XXX Tess



Heel veel liefs Tess xxx



vicy  
MET  
STERKE  
JULLIE  
VERLIES  
grof



ik zou willen dat je er nog was



groetjes



Dione



Lieve Brigitta,

Wat zullen we  
je missen!

Je ga mijn best  
doen een deel van 'jouw  
taken over te nemen!

Je was  
zo een  
byzonder  
mens!

Zal daarbij  
heel veel  
aan je  
denken!

Nancy



V O O R D E F A M I  
L I V E E L E V A N  
B R I G I T  
S T E R K T E !





R U S T I N

V R E D E

B R I G I T





Lieve Brigitta  
rust  
Zacht



Liefs Quinty



Lieve Brigitta  
IK zou willen dat je er nog was





thank you



for everything ♥



# Brigitta

Na aanleiding van het overlijden van Brigitta Droog op zaterdag 30 september kunt u in ons berichtenboek een stukje schrijven. De berichten zullen worden overhandigt aan de familie van Brigitta.



» Schrijf een nieuw bericht.

27 berichten.

**Hans Roeleveld** uit Wassenaar schreef op oktober 13, 2017 om 9:36 am:

Lieve Brigitta. Mijn eerste gedachte aan jou is een heel warm en liefdevol mens. Niet op de voorgrond maar toch sterk aanwezig. Iedereen in zijn waarde laten en accepteren hoe hij/zij is. Altijd klaar staan mocht er iets zijn. Ik heb je begin 2013 voor het eerst ontmoet toen je je dochter Julia kwam brengen naar de knutselclub. Je was toen nog niet zo lang in Wassenaar. Je keek je ogen uit toen je in ons clubhuis kwam. Heb een babbeltje met je gemaakt en het je was eigenlijk gelijk enthousiast om voortaan te komen helpen op de knutselclub. Pfff, wat een creatief mens. Een vrouw die je maar zelden ontmoet. Je leerde snel omgaan met alle elektrische gereedschappen en je stond je mannetje bij de afkortzaag, cirkelzaag en de decoupeerzaag. Binnen no-time had je alles door. We hebben 5 jaar lang heel fijn samengewerkt en aan belangstelling van de kinderen geen gebrek. Je heb ook nog met veel passie 4 jaar lang het kamp gedraaid. Ook hier was je onvermoeibaar en een echte moeder voor de kinderen. Een verdrietje, een pijntje. Jij was er direct voor de kinderen om te troosten. Vaak in de keuken om met niet te veel middelen heerlijke gerechten te maken. Je hoefde geen aandacht, als je maar zag dat de kinderen het goed hadden. Je bent nu weer opgenomen in het alles. Wat zal de hemel blij zijn met jou. Hier heb je veel mensen blijdschap bezorgd en vooruit geholpen. Liefs van Hans

**Johan van Hespren** uit Delden schreef op oktober 5, 2017 om 9:50 pm:

Ik weet niet hoe ik mijn gevoel moet omschrijven. Het voelt als een groot gemis. We hebben geweldige kampweken gehad en heb Brigitta leren kennen als een fijne en lieve vrouw. Ze stond voor iedereen klaar. Kinderen konden makkelijk bij haar terecht als er iets was en ze zorgde altijd op de achtergrond dat dingen geregeld waren. Wij gingen vaak samen boodschappen doen voor het kamp en dan wilde ze altijd wat extra's meenemen voor de kinderen of de leiding. Gewoon voor de gezelligheid zei ze dan. Dat typeerde Brigitta zo, het iedereen naar de zin maken, zorgen dat het gezellig is. Wat zal ik haar missen als we volgend jaar weer op kamp gaan. Voor de naasten is gemis natuurlijk oneindig veel groter en ik wens een ieder heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet.

**Lieke van der Meer** uit Wassenaar schreef op oktober 5, 2017 om 6:32 pm:

Ik heb jaren lang leuke knutselavonden met jouw gehad. Ook hebben we veel gelachen op zomerkampen. Ik zal mij jouw herinneren als lieve, gezellige en creatieve vrouw waar ik nog veel aan terug zal denken. Groet Lieke

**tara dian wilma** uit wassenaar schreef op oktober 5, 2017 om 11:11 am:

gecondoleerd, en heel veel sterkte in deze droevige tijden.

**Noa en Sylvia** uit Wassenaar schreef op oktober 4, 2017 om 5:44 pm:

Diep geschokt door dit droevige nieuws.. Wij wensen alle nabestaande heel veel sterkte en kracht de komende tijd..

**Tim Duivenvoorden** uit Wassenaar schreef op oktober 4, 2017 om 4:31 pm:

Lieve Brigitta, je was altijd heel aardig voor mij en de rest van de mensen op kamp. We gaan je missen. Familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies.

**Caithlin en fenny** uit Wassenaar schreef op oktober 4, 2017 om 3:01 pm:

Je was de liefste kampleidster! We gaan je missen. Gecondoleerd en heel veel sterkte voor familie en vrienden.

**Tess** uit Wassenaar schreef op oktober 4, 2017 om 1:18 pm:

Lieve Brigit, Wat een heel erg verdrietig bericht. Ik vond het altijd erg leuk en gezellig met jou bij de club. Ik ga je missen. Liefs Tess

**Joyce** uit Wassenaar schreef op oktober 3, 2017 om 9:16 pm:

Ik ken Brigitta als een aardige lieve behulpzame vrolijke vrouw. Altijd als ik bloemen ging halen kreeg ik een bloemetje terug voor thuis in de vaas. Komende uitgaansdagen en kamp zal ik haar missen. Veel sterkte gewenst. Joyce

**Renata, Michelle & Melanie** uit Wassenaar schreef op oktober 2, 2017 om 9:09 pm:

Lieve familie, heel erg veel sterkte met dit verschrikkelijke bericht. Michelle en Melanie vonden je een hele aardige leiding 🙏

**van der Helm** uit wassenaar schreef op oktober 2, 2017 om 5:35 pm:

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met het verlies Brigitta. Brigitta was een mooi en lief persoon en we zullen haar niet vergeten. groetjes van Marco Karin en Nikki

**Friso Kruit** uit Wassenaar schreef op oktober 2, 2017 om 4:19 pm:

Ik ben dankbaar voor de keer dat we samen naar het kleiatelier in Leiden gingen. Dat was heel leuk. Ook de uitjes naar Toverland vond ik erg leuk met jou. Ik zal je missen. Groeten Friso.

**Jersey en mila** uit Wassenaar schreef op oktober 2, 2017 om 3:43 pm:

Ons eerste jaartje kamp en je was onze favoriete leiding...🙏 veel sterkte en gecondoleerd

**Karen Schroder** uit Wassenaar schreef op oktober 2, 2017 om 11:58 am:

🙏 Lieve Brigitta, Wij kennen elkaar al heel wat jaren. De liefde voor kinderen, dieren en ons oma-schap deelden wij. Ik heb er geen woorden voor. Maar ik weet zeker, dat jij achter de regenboog bent. Lieve familie, ik wens jullie veel kracht toe.



**Astrid Schouman** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 6:51 pm:

Lieve Brigitta, ik ken je niet van de YMCA, maar wel van de bloemerie! We maakten altijd een gezellig praatje. Ik kwam graag bij je, een bekend gezicht en altijd even vrolijk. Een warm en lief mens! Waarom nu al, het was toch nog lang je tijd niet!? Zo oneerlijk!! Ik wens een ieder die van haar hield heel veel sterkte en kracht!

**Kim** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 6:46 pm:

Ik vind het heel jamer, ze zaagde alles voor me en was heel lief ♥

**Romy van Keppel** uit Leiden schreef op oktober 1, 2017 om 2:46 pm:

Lieve familie en vrienden, ik heb Brigitta 4 jaar geleden leren kennen als mede kampleiding van YMCA. De klik was er gelijk en ik zal haar dan ook verschrikkelijk veel missen. In deze wereld is het soms lastig om overeind te blijven maar welke uitdaging er ook kwam Brigitta bleef overeind. Dit deed zij met een onnavolgbare kalmte, rust en veel liefde. Ze stond niet alleen altijd klaar voor haar eigen gezin maar ook de YMCA familie. Ze is onze (kamp) moeder geworden en het gemis zal groot zijn. Brigitta was er 1 uit duizenden, een zorgzaam, grappig en liefdevol prachtig mens die al het goede in de wereld verdiende. Ik wens iedereen veel sterkte met dit verlies.

**Marijke verbeet kramer** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 2:40 pm:

Lieve brigitta, ik was verslagen en ontroostbaar toen ik hoorde dat je was overleden. Ik ga je zo missen. Je bent echt een fantastisch mens. Kus marijke

**Nancy en Eline** uit wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 1:03 pm:

Brigitta heb ik een aantal keren mee mogen maken op de ymca uitgaansdagen. Wat een warm persoon. Ook de ervaringen van Eline op 3 prachtige kamp jaren waren enorm liefdevol. Ongeloof toen ik hoorde van haar overlijden. Wij wensen haar gezin enorm veel kracht en sterkte.

**Philine** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 12:57 pm:

Ik vind het heel verdrietig. Ik heb je een paar keer gezien bij de YMCA. Je bent zo lief en leuk en je hebt me goed geholpen bij de leuke werkjes. Ik ga je missen ♥ Xox philine

**Françoise van Leeuwen** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 12:38 pm:

Wat een verschrikkelijk droevig bericht. Brigitta heb ik leren kennen als een heel lief iemand die zich altijd heeft ingezet voor anderen. Wat een gemis voor het gezin. Heel veel sterkte toegewenst voor haar familie!

**Noah van Dijk** uit WASSENAAR schreef op oktober 1, 2017 om 12:21 pm:

lieve brigitta ik vond het die twee jaren heel gezellig met jou je was altijd zo lief en hulpzaam. je bent een mooi en lieve mevrouw ik hoop dat je een goed leven heb gehad. liefs Noah xoxoxo

**wim snel** uit rotterdam schreef op oktober 1, 2017 om 11:22 am:

Allemachtig wat schrik ik hiervan. Ik heb Brigitta een paar keer op voorkamp mogen meemaken. Hardwerkend, lief, stond altijd klaar voor anderen. Heel veel sterkte om dit verlies te dragen

**Pauline de Bock** uit Wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 9:29 am:

Lieve Brigitta, De paar keer die je me afgelopen clubtijd vroeg de woensdag voor jou in te vallen zijn op 1 hand te tellen. Dat zegt genoeg over jouw tomeloze inzet en trouw. Op de uitgaansdagen ga ik jouw gezelschap heel erg missen en het pannenkoeken en hamburgers bakken in Shalom zal nooit meer hetzelfde zijn! Liefs xx

**Martin van Hemert** schreef op oktober 1, 2017 om 9:16 am:

Brigitta, ik kende haar als een heel vriendelijke lieve vrouw die het goed voorhad met een ieder. Onwerkelijk dat ze er niet meer is.

**anton van keppel** uit wassenaar schreef op oktober 1, 2017 om 12:05 am:

Brigitta was als een moeder voor veel kinderen, met een tomeloze liefde en energie. Ook van het kamp was zij de "moeder" van de kinderen dit deed zij alsof het haar eigen kinderen waren we zullen haar missen.

**Hans Roeleveld** uit Wassenaar schreef op september 30, 2017 om 7:57 pm:

Een bescheiden en heel mooi mens is terug waar ze vandaan kwam. De bron. Op aarde heeft ze heel veel mensen geraakt met haar onuitsprekbare liefde. Iedereen was welkom bij haar en was onvermoeibaar. In de omgang met de kinderen van het YMCA was ze voor ons een voorbeeld. Het missen zal blijven, maar haar liefde die ze gaf is voor eeuwig.

